

**Hoe gaat het?**

FOTO FRANS PAALMAN

'Droom achterna na zwaar ongeluk'

'Goed hoor' zeggen we meestal op de vraag hoe het met ons gaat. Vaak hebben we veel meer te vertellen. **Ghislaine Belvroy** (44) uit Den Ham overleefde een ernstig auto-ongeluk.

Ik kan volmondig zeggen dat het goed met me gaat. Ongelooflijk, eigenlijk. Ik ben door het oog van de naald gekropen. Op mijn 21e knalde ik, nota bene op tweede kerstdag, met 80 kilometer per uur tegen een boom. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het was ernstig.

Ik weet dat er mensen zijn die hier nogal cynisch tegenaan kijken, maar ik heb echt een bijna-doodervaring gehad. In het ziekenhuis hielden ze me in kunstmatige coma.

Tegen alle verwachtingen in werd ik een paar dagen later toch wakker. Ik was al mijn herinneringen van daarvoor kwijt, maar ik leefde nog! Sindsdien is mijn leven drastisch veranderd. Als nuchtere Twentse reikten mijn dromen vroeger niet verder dan werken, trouwen, kindjes krijgen. Dat ongeluk heeft mijn ogen geopend. Het leven kan letterlijk in één seconde over zijn, nog ver voordat je je *bucketlist* heb afgewerkt.

Ik heb mijn baan bij een reisbureau opgezegd, pakte mijn spullen in en vertrok

naar Amsterdam om mijn dromen waar te maken. Vandaag de dag houd ik me fulltime bezig met mijn passies: fotografie, visagie en hairstyling.

Daarnaast zet ik me in als motivator om mensen te helpen ook hún droom te volgen.

Natuurlijk ben ik niet 'blij' dat het ongeluk is gebeurd, maar het heeft mijn leven verrijkt. Ik ben echt niet heel anders dan een ander, al leef ik het leven misschien iets bewuster. Mijn vader zei al toen ik klein was: 'Droom niet je leven lang, maar maak van je leven een droom'. Daar zit zeker wat in. Je hebt invloed op de keuzes die je maakt en elke dag dat je wakker wordt, krijg je weer een nieuwe kans.

Wat ik toen heb gedaan, vanuit het veilige oosten naar de grote stad vertrekken, had ik voorheen nooit gedurfd.

Maar ik ben onwijs blij dat ik zover ben gekomen. Zoals we in Twente zeggen: ik geniet *onmeunig!*"

Charlotte SnelDoor **Marjolein Schipper****Toen**

Eenvoud duurzaam

Alles was heus niet beter in de jaren 60, 70 en 80, maar misschien wel veel leuker! In deze rubriek halen we bijzondere herinneringen op. Vandaag de geschiedenis van de BIC-pen.

Wie heeft er nooit gedachteeloos op een BIC-pen gekauwd? Daarom ook wel bekend als 'de lekkerste pen die er bestaat'. Was eerder het beroemde Cristal-model jarig (met losse dop), dit jaar viert de BIC M10 (met klikknopje) het 65-jarig jubileum.

In 1956 zag het model het levenslicht in de Franse fabriek van Marcel Bich. Hij maakte eerst vooral vulpennen en vulpotloden voor de betere klasse, maar zag een grote toekomst in goedkope, lekvrije balpennen voor het volk. Deze werden wereldwijd zo'n groot succes dat Bich giganten als Waterman kon overnemen. Tussen 1950 en 2005 verkocht het bedrijf maar liefst 100 miljard wegwerppennen. Later kwam Bich met wegwerp-



Advertentie voor de 'pen voor het volk'.